



Japane uitgever Kodansha heeft besloten het boek 'Prinses Masako, gevangene van de Chrysantentroon' niet uit te geven. Eerder deze week eiste het Japanse ministerie van buitenlandse zaken excuses van de Australische onderzoeksjournalist Ben Hills voor 'onjuiste en ongegronde beweringen' in het eind 2006 verschenen boek.

Hills is woedend over de censuur. Hij had eerder al aangegeven niet bereid te zijn tot aanpassingen of het aanbieden van excuses. Het Japanse ministerie had ook de Australische regering om ingrijpen gevraagd. Onder die omstandigheden durft Kodansha het voor Japanse begrippen 'sensationele' boek niet te publiceren. Begin maart moest de Japanse vertaling van het boek op de markt komen. Hills vertelt over het zware leven dat Masako heeft mede door de machinaties van de Kunaicho (het keizerlijk hofagentschap). Masako's zwangerschap kwam langs kunstmatige weg tot stand, zo schrijft hij, een constatering die in buitenlandse media al vaak is gedaan maar die in Japan onder het tapijt is gemoffeld.

Tokio noemt het boek en de beweringen daarin beledigend voor het keizershuis en het Japanse volk. Er staan enige onjuistheden in het boek, maar de strekking ervan wordt buiten Japan door niemand ontkend. Hills vindt dat de keizerlijke hofhouding verontschuldigen moet aanbieden aan kroonprinses Masako, die door het hof slecht wordt behandeld. ROYALBLOG.NL , 17 februari 2007